



Bild från Borås Lokaltrafiks bildsamling

Södra Torget

Södra torget i april 1951 och det var då det var så mycket vatten i Borås så att Viska rann över sina kanter lite varstans. Sedan denna vy på torget gillar jag med de klassiska bussarna med den rätta färgen och i bakgrunden ligger Flaménska gården och Sandwalls Ångbryggeri. På denna tid var det säkert att passera torget mot vad det är i dag. När man var liten grabb så var man ganska mycket på torget när man åkte buss själv men i dag skulle jag inte våga låta barn åka buss själv med den trafiken som är i dag. Sedan tyckte jag att busstorget var väldigt charmigt förr i tiden med den mysiga Trafik- och informationskiosken, där man kunde fråga vilken tid bussen gick till Norrmalm som jag bodde på då. Samma med det klassiska vädertaket som fanns där på torget. I dag tycker jag att torget ser lite tråkigt ut med dessa glasburar och sedan den hemska trafiken men det är ju lite andra tider nu mot vad det var för cirka 50 år sedan då man var liten grabb.

Min far var en av de som fotograferade översvämningen som var år 1951 och det var många andra som tog bilder utmed Viskan. Sedan som jag skrev innan att jag håller på att lägga upp alla blogginlägg på min hemsida, så kan jag meddela att nu ligger alla mina inlägg där. Men ska bara försöka att få till en bra sökfunktion som man kan söka efter något specifikt blogginlägg. Sedan ligger det en pdf-fil längst ner på blogginlägget som är nedladdningsbart om man nu vill spara inlägget. Min webbsida blir nog aldrig färdig utan det kommer nya idéer hela tiden som kommer att läggas upp och sedan kommer jag att uppdatera med nya bilder som jag fotograferar ute i våra skogen. Bland annat forn- och kulturminnen och jag kommer även att fortsätta att fotografera de gamla byggnader som finns kvar i Borås.