



Smedsgatan

I förra blogginlägget så var vi på Bäckegränd och vi tar ett steg mot norr och hamnar på Smedsgatan som går mellan Allégatan och Strandgatan. Gatan nämns redan år 1728 i Datans Boråskarta, namnet på gatan kommer troligen från en smedja som låg i närheten. Yrkets eldfarlighet gjorde att smederna var tvungna att bosätta sig långt utanför stadens centrum. Gatans östra del lades igen i slutet av 1800-talet och ersattes av Nygatan. Denna gata är lika smal som Bäckegränd och Lilla Tvärgatan och stensatt med kullersten och även snygga trottoarer med en lång vit "linje". Vackra gamla trähus utmed gatan ner mot Viskan och de är byggda med stil och finess. Tyvärr så är alla dessa byggnader på bilden borta i dag enda är det höga tegelbyggnaden som finns kvar i dag. Jag gillar dessa smala gator man får lite känsla av Gamla stan och bara dessa vackra utsmyckningarna vid taket, sedan om man tittar ovanför porten med de tre fönstren så ser man hur väggen riktigt svänger. Det är som jag har sagt innan är att man kunde bygga hus förr i tiden.

Dessa gamla byggnader är byggda efter Borås sista stadsbrand år 1827 och då fick man bara bygga låga byggnader med vind. Sedan i början på 1900-talet började de högre stenhusen komma på plats i Borås och sedan började alla dessa trähus försvinna en efter en. Som jag skrev i förra inlägget så tycker jag att det är synd att alla dessa gamla träbyggnaderna har försvunnit ifrån stadens kärna utan borde ha sparat några i centrum i alla fall. Det hade varit vackert att se ett litet trähus bland de stora byggnaderna, ungefär så som Birgits hus på Mariedalsgatan som revs förra året men där står tomten tom med några grundstenar och en trappa kvar. Man hade så bråttom att riva detta hus för att bygga ett kontorskomplex men nu har det gått över ett år och ännu har det inte kommit upp någon byggnad. Jag har ett speciellt minne ifrån Birgits hus, när jag blev intervjuad av Borås Tidning om facebookgruppen Gamla Borås. Då blev jag fotograferad vid denna fastighet och jag kommer så väl ihåg att jag sa, att jag hoppas att byggnaden får stå kvar i många, många år. Men ack vad fel jag hade

och detta var februari 2015 men tyvärr 4 år senare stod grävmaskinerna och rev denna charmiga byggnad. Du som vill läsa artikeln så finns den kvar på Borås Tidning, [Gamla byggnader får nytt liv i populär Facebookgrupp - BT](#).