



Sandgärdsgatan

Sandgärdsgatan mot Lilla Brogatan, allra längst bort i fonden är Lilla Brogatan. Till vänster ligger kvarter Heimdal. I dag är alla dessa hus borta förutom vissa delar av kvarter Munin och Södra Kyrkogatan korsar Sandgärdsgatan en bit framför hästen och då ligger kvarter Munin till höger. Annars så är denna gata rensad på trähus och även kullerstensgatan, i dag kantas gatan av högre betonghus på båda sidor förutom Munin. Bilden ska vara fotograferad år 1929 och inte en enda bil ser man utan bara hästekipage. Jag tycker detta är charmigt att se dessa höga husgrunder och sedan träöverbyggnad och väldigt enkla byggnader. Byggnaden precis där tornet syns på höger sida ska Västgötademokraten har funnits längre tillbaka och där ligger ICA City i dag. Sandgärdsgatan gick från Järnvägsgatan till Lilla Brogatan. På området vid Järnvägsgatan låg landeriet Sandgärdet. Gatan nämns i Datans Boråskarta från 1728, namngiven "Sandgierds Gatan".

I dag går Sandgärdsgatan ifrån Yxhammarsgatan fram till lilla Brogatan, resterande av gatan försvann när man rev kvarter Balder och byggde Högsolan och Hotell Plaza. Ovanför Sandgärdsgatan ligger Stengärdsgatan och precis vid kvarter Heimdal vid vårdcentralen finns det en bit kullerstensgatan fast den är inte bevarad från förr i tiden utan den är efterskapad. Undra hur det var att gå på dessa kullerstenar, det måste ha varit väldigt obekvämt och lika så när man körde dessa hästkärror måste det varit obekvämt att sitta på dessa vagnar. Så som jag brukar säga att allt var inte bättre förr utan det var annorlunda. Men arkitekturer var mycket bättre förr i alla fall, då byggde man hus med lite stil i alla fall. Just dessa hus utmärker sig inte så speciellt men just trähus gillar jag, det är lite mer levande än dessa betongkolosser som man bygger upp i dag. Men det är som man säger att smaken är som baken och det är väl tur det det.