



Stora Torget

Jag har tidigare skrivit om det gamla Rådhuset men hittade denna vackra bild på Rådhuset som är fotograferat år 1880. Rådhuset byggdes år 1835 i två våningar med vindsvåning och det var ett så kallat stöphus. Det gamla Rådhuset brann ner i stadsbranden år 1827. Det var kopparslagarmästaren Jacob Kjellman som fick i uppdrag att bygga upp Rådhuset som då stod klart år 1835. Efter den sista branden tilläts det bara byggnader med 1 våning och vindsvåning men vid Stora Torget fanns det två byggnader som tilläts att vara byggda i två våningar och vindsvåning och det var Rådhuset och Rike-Nellsons byggnad på andra sidan torget, där nuvarande Rådhus ligger i dag. Rådhuset fick stå på sin plats i 76 år innan det revs 1911. I dag är den tomten fortfarande obebyggd men på 1950-talet så byggde man upp mur som skulle avspegla var det gamla Rådhuset stod. Den långa muren är framsidan av Rådhuset och den korta är gaveln. Innanför denna mur finns en stadskarta som avspeglar hur Borås har sett ut på 1650-talet, denna tillkom år 1952. Tyvärr så börjar dessa plattor att spricka och vittra sönder och mycket beror på att man ställer scenen för sommartorsdagarna. Det är samma med muren där börjar plattor att lossna och man bör åtgärda detta innan Borås 400-årsjubileum.

Stora Torget är väldigt "rent" på denna tid inga träd utan en saluvagn tillhörande P. J. Petterson och ett par damer intill Obeliskens som verkar sälja textil av något slag. Notera även att runt Obeliskens står det vackra lampor runt den. Den 4 juli 1852 så invigdes Obeliskens som är ett minne av när kung Karl XIV besökte Borås år 1821. Det startades en insamling efter konungens besök och senare inköptes 4 marmorblock i från Kolmården. Men allt blev försenat på grund av stadens stadsbränder år 1822 och 1827 och det tärde hårt på stadens kassa och marmorblocken blev liggandes i Linköping. Men så kom den in pengar ifrån C.G Rydin och nästan 40 år senare kunde Obeliskens forslas till Borås, som sagt så invigdes Obeliskens den 4 juli 1852 och blev snabbt en naturlig mötesplats på torget. År 1941 flyttades Obeliskens till korsningen Allégatan och Yxhammarsgatan, där den ännu står kvar.