



Västerbro med Krokshall

En gammal bild på Västerbro med Krokshall som var bebyggd med hus på denna tid. Längst till höger är Bracka fattighuset och bredvid till vänster bakom den vita träbyggnaden låg Nymanska gården som klarade sig från rivning och flyttades till Ramnaparken istället. Detta skedde på 1930-talet då man skulle göra om krokshall till ett salutorg. Det var några byggnader som fick sätta livet till när man jämna dessa efter marken. Jag vet inte exakt när denna bild är fotograferad, man ser att Röda kvarn är ännu ej uppförd. Molanders konditori vid Sven Eriksonsgatan är uppförd år 1869 och Röda Kvarn var uppförd år 1914. Jag skulle tro att bilden runt 1900-talet och man ser bron över Viskan i originalskicket som den var från början med dess vackra räcken. Vid denna tid var inte Viskan stensatt efter kanterna utan det verkar bara vara vanlig sten vid kanterna. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år som kanterna blev stensatta med de stenblock som bildar muren men det kanske du som läsare vet vilket år som kanterna kom till, i så fall får du gärna maila mig på gamlaboras@murberg.se.

Det är en vacker bild på gamla Borås med Viskan alldeles spegelblank och det ser så lugnt och fridfullt ut. Här är det ingen hets och stress på denna bild som det är i dagens läge. Som jag har sagt innan det var inte bättre förr i tiden utan det var annorlunda. Men många saker var mycket bättre förr i tiden, nu för tiden är vi lite mera självupptagna med dator och mobil t.ex. Krokshall fungerade som ett salutorg en tid framåt innan det blev en permanent parkeringsplats, och att man senare byggde upp en kiosk mitt emot Molanders konditori men det var väl mera en korvkiosk innan det blev en restaurang. Teknis eller Tekniska Elementarskolan som den hette när den grundades år 1856. Skolan är uppkallad efter Sven Erikson som grundade Sveriges först mekaniska väveri i Rydboholm.