



Lilla Brännerigatan

En vacker gammal bild från år 1928 och fotografen står på Sandgärdsgatan och blickar ner över Lilla Brännerigatan. Dessa vackra kullerstengator kantade av små härliga träkåkar sedan 1800-talet och i dag är allt detta borta. Inte ens det stora stenhuset som syns längre fram på Lilla Brogatan finns kvar i dag, det är gamla Stadshotellet som tyvärr borta genom en brand i slutet av 1970-talet. Skorstenen allra längst bort i bild tillhör Swartzska färgeriet som senare blev Linds färgeri. Lilla Brännerigatan gick förr i tiden från Stora Kyrkogatan och upp till Kungsgatan men i dag sår den endast till Allégatan.

Allégatan som går nedanför Sandgärdsgatan har kvar sin vackra allé i mitten av gatan som planterades för efter sista stadsbranden år 1827 och här är som ca 100 år gamla. Dessa träd försvann på 1930-talet när man började med det stora arbetet att plana ut Allégatan. Man sänkte gatan på en del ställen samt att man höjde den på andra ställen, allt för att få en jämn och fin Allégatan. Sedan planterade man nya träd utmed gatan och senaste gången man tog bort träden var på 1990-talet om jag minns rätt men dom ersattes med nya. Det är en idyllisk bild att sitta och titta på och se hur det såg ut förr i världen och nästan leva sig in i denna tid. Det är synd att man inte varade något av dessa gamla kvarter till eftervärlden och tyvärr försvann dessa byggnader för länge sedan. Som jag tidigare har skrivit så bör man påminnas ibland av den gamla och vidarebefordra detta till den yngre generationen. Det är därför jag bland annat skriver denna blogg då jag vet att jag har en del yngre läsare och det är samma med Facebookgruppen Gamla Borås. Sedan håller jag på att försöka att bevara gamla Borås digitalt på min hemsida som jag håller på att uppdatera så ofta jag kan med bilder och kommer att försöka att ladda upp så mycket fakta jag kan. Du som är nyfiken så hittar du min hemsida på denna adress: [www.murberg.se](http://www.murberg.se).