



Österlånggatan mot centrum

Österlånggatan mot Stora Torget och bilden är troligen fotograferad i början av 1900-talet, tror jag. Denna vy är lite annorlunda i dag av de hus vi ser på bilden så finns bara Flaménska gården och Hemgården kvar. Flaménska gården till vänster och längre fram vid det stora trädet finns Hemgården. Fotografen står på Källegatan och blickar fram mot Stora Torget och det är en idyllisk bild att sitta och titta på. Så långt ögat når så ser man bara låga trähus och framförallt vackra byggnader som man kunde bygga förr i tiden. Tomten till vänster som är obebyggd blev senare etablerade Sandwalls Ångbryggeri. Sandwalls fastigheter byggdes mellan åren 1848 och 1903. Bryggeriet anlades i slutet av 1840-talet och köptes av fabrikör Alfred Sandwall 1862 och från 1916 blev hans son Sven Sandwall delägare och efter Alfred Sandwalls död 1930 blev Sven ensam ägare till bryggeriet.

Sandwalls Bryggeri låg i kvarteret Saturnus som hade Bryggaregatan, Källegatan, Kvarngatan och Österlånggatan runt sig. Jag har tidigare efterlyst era egentagna bilder på Sandwalls Bryggeri och även om ni har bilder på när man rev bryggeriet. Har du sådana bilder så skicka iväg ett mail till mig på gamlaboras@murberg.se. Jag håller på att samla bilder på det gamla Borås till min hemsida som jag håller på att bygga upp, har fått ihop en hel del bilder men saknar speciellt rivningsbilder på alla dessa hus som har rivits i Borås, så har du sådana liggandes så hör av dig. Är du nyfiken på min hemsida så kan du kika in på www.murberg.se, där finns inte bara gamla Boråsbilder utan jag är ute och fotograferar allt möjligt av det gamla. Har du något historia som du vill bidra med så är det bara att höra av sig, jag är intresserad av det mesta.