



Yxhammarallén

Yxhammarsallén en vinterdag någon gång efter år 1907, det var det året som Stadshotellet byggdes som tyvärr eldhärjades år 1978 och var så illa så man fick riva den gamla byggnaden. När man jämför denna gamla bilden mot vad det ser ut i dag, så ser Yxhammarsgatan väldigt bred ut. Att man gjorde så här breda gator blev efter sita stadsbranden 1827 som skulle fungera som brandgator. Sedan planterade man träd också som ett brandskydd, just på de stora breddade gatorna som här och lika så på Allégatan och Lilla Brogatan. I dag är gatan lite mer tvärt om, mycket bredare trottoarer och smalare gator och det är likadant i hela Borås centrum. Det är vackert med alla dessa träd i mitten av gatan och plus att man har ett gångstråk mellan träden och även ett litet staket runt om. Det står även en telefonkiosk i mitten av bilden en så kallad Pagod som inte växer på träd längre. Det stod en gammal Pagod ifrån början av 1900-talet vid Ramnaparken som tyvärr blev förvanskad när den renoverades och just denna tidiga pagod fanns inte så många i Sverige.

Det är stenbyggnader på vänster sida med bland annat Hotell du Nord som här i sitt originalskick men tyvärr så renoverade man sönder denna fastighet 1939–1940. Höger sidan kantas av träbyggnader och ingen va dessa finns kvar i dag. Likaså denna vackra gatlamppa som står på höger sida, det har jag funderat på många gånger var alla dessa tog vägen. Troligen hamnade alla dessa på tippen när man bytte ut till mer moderna lampor, man borde ha bevarat några av dessa och placerat dom i Ramnaparken eller haft dom runt Stora Torget. Eller en bättre placering hade varit på Södra Torget där finns det i alla fall tre 1800-talsbyggnader kvar, än så länge.