



Stengärdsgatan från Skolgatan

Stengärdsgatan från Skolgatan mot kvarteret Balder och här ser man hur smal denna gatan var och man får lite "Gamla Stan" känslan när man tittar på bilden. Bilden är fotograferad år 1932 och det är en blandning av träkåkar och stenhus. Stengärdsgatan gick ifrån Stora Brogatan och fram till Järnväggsgatan. I dag finns det inga gamla byggnader kvar utmed Stengärdsgatan och likaså i kvarter rakt fram. Stengärdsgatan går bara fram till Skolgatan i dag och slutar vid byggnaden som ser ut som ett "Bananhus" i kvarteret Fjolner och sedan ligger i mitt tycke Borås fulaste byggnad. Vi får väl se när man bygger ett nytt polishus vad som händer med den gamla byggnaden.

Det är verkligen en idyll att se denna gamla bild och speciellt denna smala gata. Framme vid träden går Yxhammarsgatan och även denna gata planterades det träd för att fungera som en brandgata allt för att förhindra en brandkatastrof igen. Det var inte konstigt egentligen att branden spreds så pass fort eftersom att det var träbyggnader som stod väldigt tätt och det ser man på bilden. Förr i tiden hade man torvtak och även smedjor i centrum. När det kom nya regler byggnaderna skulle se ut var att det inte fick vara torv på taket utan det skulle vara tegel på taket och plus att dessa smedjor skulle läggas i utkanten av staden. När man återuppbyggde staden efter sista stadsbranden ville man egentligen att man skulle bygga stenhus. Men återigen så valde man att bygga träkåkar men dessa fick som sagt bara vara byggda i en våning med inredd vindsvåning. Omkring år 1830 så byggs ett stenhus vid den östra sidan av Stora torget och två våningar och det var så kallade "RikeNelson" som byggde detta. Det ska ha varit det första tvåvåningshuset efter sista stadsbranden. Det revs runt år 1908 för att lämna plats för dagens Rådhus.