



Lilla Kyrkogatan – Lilla Brogatan

Korsningen Lilla Kyrkogatan och Lilla Brogatan, bilden är fotograferad år 1925 och längst bort i vänster bildkant står det Husqvarna Depot på skylten. Denna byggnad har också blivit ersatt med en större tegelbyggnad som byggdes år 1930, så mellan fotoåret och att nya byggnaden stod färdig är 5 år. Så det är inte bara att man river gamla byggnader i dag utan det gjorde man förr i tiden också. Genom att titta på den gamla träkåken så ser man på byggnadssättet att det är byggt efter sista stadsbranden år 1827, då man endast fick bygga i en våning och inredd vindsvåning. Jag tror och är ganska så övertygad att Borås var en vacker stad när man hade återuppbyggt staden efter den 4:e stadsbranden. Det är synd att man inte kan se någonstans hur staden såg ut mellan stadsbränderna utan det får man bara spekulera i.

Här ser man att bilen har gjort sitt intåg i Borås i alla fall en bil och det är lite skillnad mot hur det ser ut 96 år senare då det sällan är att man ser Borås centrum bilfritt. I alla fall ser man inte häst och vagn på våra gator som det ekipage som kör på Lilla Kyrkogatan. Staden ser väldigt lugn och fridfull ut ingen stress som det är i våra dagar men det var säkert inte lättare att leva förr i tiden. Så ordspråket att det var bättre förr stämmer inte riktigt men däremot var det annorlunda förr i tiden. Men man umgicks nog mer med människor för i tiden än vad man gör i dag och då menar att det är de sociala medierna som har tagit över våra liv. Man känner själv hur man måste kontrollera Facebook och Instagram med mera. Visserligen har dessa plattformar blivit väldigt bra att sprida information på, som t.ex. den Facebookgrupp som jag har som heter Gamla Borås. Där kan man se väldigt mycket gamla bilder och fakta med mera. Är du nyfiken så är det bara att leta upp gruppen på Facebook och du är välkommen till gemenskapen.