



Foto Rune Murberg

Folkungagatan möter Sagagatan

En bild ut min fars fotoalbum, en vy över Folkungagatan och nuvarande Knalleland. Min far flyttade från Ockelbo för att han fick för sig att han skulle ut på sjön. Men det tog stopp i Borås där han träffade min mor och att ge sig ut på sjön glömdes bort. Tyvärr så har inte fotograferat så mycket i Borås, jag hittade bara ett 10 tal bilder. Rakt fram på bilden så ligger Elinshage som det diskuterades väldigt mycket i Facebookgruppen Gamla Borås. Då trodde man att det låg till höger i bild precis i svängen och det finns fortfarande lite kvar av grindstolpar, trappor och husgrunder. Det kvarteret heter Norra Furudal. Skulle man ta en ny bild i dag så ser inte vyn likadan ut alls utan de flesta byggnader vi ser på bilden är borta i dag. Nedanför svängen tar Sagagatan vid och precis där går det i dag en gångväg ner under järnvägen som går till Herrljunga och förr i tiden hette den Haganäsgatan och den fick sitt namn år 1932 men i dag tror jag inte att heter så längre. Det fanns även byggnader på Haganäsgatan, enligt kartan från 1929 fanns det 2 eller 3 byggnader och dessa är jag väldigt nyfiken på. Är det någon av mina läsare som har bilder på dessa byggnader och även kan historien om dem, då får du gärna höra av dig på min mail, gamlaboras@murberg.se.

Folkungagatan går mellan Sagagatan och Ynglingagatan, den fick sitt namn i stadsfullmäktige år 1907 Folkungagatan har fått sitt namn som många andra gator i Borås av historiska personer och släkter. Folkungar nämns redan i Västgötalagens konungskrönika. I förra veckan fick jag ett 60-tal diabilder från en medlem i Gamla Borås som är fotograferade i Borås och dessa kommer jag att skanna in och skriva blogginlägg och även så kommer jag att lägga upp dom på min hemsida www.murberg.se.