



Foto Rune Murberg

Tivoli Brodal

Ännu en bild från min fars fotoalbum och är fotograferat år 1951. Denna gång har han varit i kvarteret Brodal som det fanns ett tivoli denna gång. Jag vet inte om det var återkommande för varje år eller inte, jag var liksom inte med på denna tid. Sedan ångrar man sig väldigt mycket att man inte frågade min far om livet i Borås eller hans uppväxttid i Ockelbo. Det hade underlättat väldigt mycket om man hade gjort det, nu får man liksom hitta andra vägar och fråga de få släktingar eller vänner som fortfarande finns kvar i livet. Tänk på det ni som har äldre föräldrar att fråga dom om det som de har varit med om i livet medans dom finns kvar.

Platsen Brodal var det fullt av gamla byggnader en gång i tiden och två byggnader brann ner om jag inte minns fel. I dag finns det inte en enda gammal byggnad kvar på Brodal, för några år sedan stod det endast två byggnader kvar. Det var det gamla mödrahemmet och den byggnaden precis intill motorvägen och först var det mödrahemmet som revs och nu får några år sedan revs det sista huset på Brodal. Så det är inte så många byggnader som står kvar i dag som vi ser på bilden. Huset i höger bildkant står fortfarande kvar men motorvägen som granne. Vid det låga stenhuset går Varbergsvägen och även den fabriksbyggnaden är borta i dag. Det är synd att alla gamla fabriksbyggnader försvinner en efter en och i dag är det bara en parkeringsplats där fabriksbyggnaden fanns. Jag vet inte när den revs men skulle tippa på att det var i samband med motorvägsbygget 1969–1970. Men jag kan ha fel där och vet du som läsare får du gärna rätta mig.