



Sandgårdsgatan mot norr med Stadskällaren

Jag fortsätter med mitt fjärde inlägg om Sandgårdsgatan och nu har vi nått fram till korsningen med Södra Kyrkogatan. Denna bild är fotograferad år 1931 och jag tror att Stadskällaren är ganska så nybyggd är på bilden. Heimdal heter det kvarteret som byggnaden ligger i och den finns fortfarande kvar. Notera denna vackra gat Stolpe till vänster, undra var dessa blev av när de bytte till andra. Men de hamnade säkert på skroten för det var säkert ingen som tog vara på några av dessa stolpar. Jag har letat och letat efter en bild på den byggnaden som låg på platsen innan Stadskällaren men har inte hittat någon.



Jag hittade denna bild som är fotograferad år 1928 och den byggnad som stod där, som vi ser på bilden är en vacker byggnad. Den är troligtvis uppförd någon gång efter stadsbranden år 1827. I dag finns det inga riktigt gamla träbyggnader på Sandgärdsgatan, ja förutom kvarter Munin som delvis är gammal och delvis nybyggd. Plus att hela gatan är nu belagt med gatsten istället för kullersten. Så denna lilla vackra byggnad revs nog runt år 1930 men byggnaden ovanför i hörnet av Södra Kyrkogatan och Stengärdsgatan finns kvar än i dag i alla fall. Byggnaden till höger på den sista bilden är också riven och minns jag rätt så stod den tomten tom i ett antal år och fungerade som parkeringsplats. Det jag pratade om att Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan är som i etage och det syns på bilden här. I dag lutar inte gatorna i sidled som dom gör här på bilden och det är väl tur det. Tänk om man hade kunnat bevara Sandgärds- och Stengärdsgatan som de var förr i tiden och då även med kullersten men som sagt nu finns det inte så mycket kvar av det gamla utan några enstaka hus lite här och där.