



Sandgärdsgatan mot norr

I mitt förra inlägg stod fotografen vid Torggatan och blickade mot Lilla Brogatan och denna gång står fotografen på Lilla Brogatan och blickar norrut. Denna bild är fotograferad år 1928 med kvarteret Tor på högersidan. Efter denna låga träbyggnad så ser man där Stora Brogatan går upp till Kungsgatan, därefter ligger kvarter Odin. Kvarteret till vänster är Sleipner, dessa bilder kan jag sitta och titta på hur länge som helst och ibland så upptäcker man små små saker som man inte har sett tidigare. I dag är inte idyllen densamma dessa små vackra träbyggnaderna är borta i dag och ersatta med andra byggnader. Inte ens gatan är sig lik längre, ifrån Lilla Brogatan i dag så är det en lite backe i början på Sandgärdsgatan som nästan blir som ett krön i korsningen med Stora Brogatan. Det är kanske tur att gatan inte är sig lik, tänk och behöva köra på kullerstensgata. Det finns en rekonstruerad Kullerstensgatan i centrum och det är Stengärdsgatan mellan Södra Kyrkogatan och Skolgatan vid kvarteret Heimdal. Jag försöker allt att undvika den gatan är jag är i Borås om man tänker då förr i tiden då var det häst och vagn så passerade på gatorna. Man kan ju bara tänka på hur det kändes när man satt på vagnen och dessa hjul mot dessa kullerstenar, det var nog ingen höjdare att åka vagn på detta underlaget.

Sedan var det alla dessa damer som gick omkring i lite högre klackar på dessa gator det kan heller inte vara någon höjdare. Så ska nog vara glada över det underlag som vi har i dag och just den gatstenen tycker jag är snygg. Fortfarande efterlyser jag era egentagna bilder eller era föräldrars bilder på gamla Borås och även rivningsbilder till min hemsida som ständigt växer men den blir aldrig färdig. Skulle du ha sådana bilder så vore det roligt om du ville låna ut dessa så jag kunde skanna av dem. Formatet på bilderna kan vara pappersbilder, diabilder, negativ, glasplåtar eller så kan även bilderna sitta i ett fotoalbum. Hör av dig med ett mail på, gamlaboras@murberg.se.