

50. Sjötorpet

"Bäckatorpet Bäck Andreasa"

Sjötorpet låg på Övratorp Östergårdens mark inte långt från St. Lomsjön, därav namnet Sjötorp. Det rinner också en bäck, nära torpet och den har givit torpet de bägge tillnamnen. Nuvarande vägen Kärtared - Ljurhalla går helt nära den gamla boplatsen, som låg på kullen mitt emot vägen till Sienesbrännet och Torpet. Det var ett dagsverkstorp som numera är igenvuxet med skog men det går fortfarande att se spår av husgrunden, källaren samt några odlingsrös och stenmurar.

Ur husförhörlängderna

M Andreas Nilsson	f 1816 Horla	d 1892 Horla
H Kerstin Jonsdotter	f 1820 Närunga	d 1904 Kärtared Västergården

Barn

Karl August	f 1846 Närunga	utv. t. Amerika
Johan Fredrik	f 1848 Sjötorpet	d 1935 Kärtared Västergården
Maja Stina	f 1851 Sjötorpet	d 1927 Lunnatorp Hol
Johanna Albertina	f 1853 Sjötorpet	utf. t. Göteborg 1884
Emma Elfrida	f 1856 Sjötorpet	d 1932 Kärtared Västergården
Anna Matilda	f 1859 Sjötorpet	utf. t. Lerum
Oskar	f 1863 Sjötorpet	utv. t. Amerika 1883

En av sönerna, Johan Fredrik Andersson, som senare tog namnet Bäckman efter "Bäckatorpet" blev bonde i Kärtared Västergården. Han var också rallare några år i ungdomen, samt var i Amerika i två omgångar. Men han var också byggmästare och byggde många boningshus och ladugårdar både i närheten och långt borta. 1933 då han var 85 år tecknade han ned en levnadsbeskrivning över sitt strävsamma liv. Den börjar med en redogörelse över hur det var att växa upp på ett litet torp i mitten på 1800-talet och visar på den fattigdom, det hårda arbete och de försaker som det medförde. Vi skall ta del av det första stycket i den lilla memoarboken. "Född 1848 dän 3 october på ett torp i Öfratorps skog i Horla socken, i mökett stor fattigdom och till en början sjuklig och liten och tillbakasatt i växten. Någon skolutbildning var inte att tänka på. Dät första skolhuset i församlingarna bögdas i mitt födelseår. Dät var för 3 socknar och jag bodde i uttersta kanten af Horla socken och hadde en mil! Till skolan och hade inget annat fortskaffningsmedel än ett par träsko och inget till mat för dagen. Jag fick öfa mig i läsning och skrifuing i hemmet, med den jelp jag konde fa av föräldrarna. Sedan var dät att börja mäd att väkta far och sedan börja mäd att arbeta på gården* mäd vad man konde för 8 a 12 öre om dagen. Arbetstiden utsträcktes för det mästa till 18 a 19 timmar på 4 dåliga mål mat. Dät hände rätt ofta när vi hade arbetat i skogen hela dagen, jag och min kamrat, att vi efter mörkrets inbrott fick gå til kvarnen (Melltorps kvarn) mäd var sin half tönna hafre och vara där till dät blev malet och så bära dät hem ijen i mörkret på en illa trampad skogsväg, trötta och hongriga mitti natten. Då var det några kålla potatis, ett par sillhuvad, något hafrebröd och syr tråkanna mäd vatten. Sedan var dät att taga locket af en soffa och lägga sig på en rutten soffbotten och efter 4 a 5 timmar upp ijen och ut i kjöldenoch arbeta 3 a 4 timmar innan man fick någon mat.

* Med gården menas Övratorp Östergården och den som var ägare då hette Eric Gustav Olofsson som kom från Häradsvad. Johan Fredriks bägge bröder utvandrade till Amerika. Maja Stina gifte sig med Johan Höglund som var soldat och bodde på Häradsvads soldattorp. De flyttade sedan till torpet Lunnatorp, inte så långt från Oryd. Johanna och Anna flyttade från trakten och En1ma, som var sömmerska, bodde i Kärtared i ett litet hus nära sin bror Johan Fredrik.